

# Groninger Dienst op 25 oktober in Oude Lutherse Kerk in Amsterdam gaat door .... maar via internet

*(ook dit jaar wappert de Groninger vlag in Amsterdam)*

Op **zondag 25 oktober 2020** houden we voor de 14<sup>e</sup> keer een Grunneger Dainst, Groninger kerkdienst, in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam. Deze keer in een bijzondere vorm. In verband met corona kunnen we u helaas niet fysiek ontvangen in de Oude Lutherse Kerk. Dat spijt ons zeer. Maar 'wie loaten ons nait onder t mous stoppen' (we laten ons niet klein krijgen) en hebben goed nieuws. De dienst gaat wel door en u kunt hem volgen via internet.

## Met RTV-Noord

We werken dit jaar rond deze dienst samen met RTV-Noord. Het bekende radioprogramma 'Noordmannen' met Wiebe Klijnstra en Erik Hulsegge wordt 25 oktober van 8.00-10.00 uur 'live' uitgezonden vanuit de Oude Lutherse Kerk en gewijd aan de Groninger Dienst met interviews, muziek etc. Eigenlijk een soort 'kovie & kouke' vóór de dienst in plaats van er ná.

Luisteraars – ook Groningers wereldwijd – kunnen via de website van RTV-Noord en via [www.luthersamsterdam.nl](http://www.luthersamsterdam.nl) de kerkdienst volgen. Kortom we verwachten dat de kerk (virtueel) voller zal zijn dan ooit.

## Thema

Het thema van de kerkdienst is '**Bist nuigd**' (je bent welkom). Centraal staat de gelijkenis van de verontschuldiging bij het bruiloftsfeest (Mt 22). Voorganger is dominee Harry Donga. De liturgie is in het Gronings. Maar ook niet-Groningers zullen het prima kunnen volgen.

## Optreden Klaas Spekken

Zanger Klaas Spekken zal optreden in de dienst. De in Musselkanaal geboren Klaas Spekken deed op latere leeftijd een zangopleiding aan het conservatorium. Hij bracht diverse cd's uit waaronder 'Takken in de wind' en 'Doe lopst nooit allain'. Hij zingt ook in het Gronings overgezette liederen van de Zuid-Afrikaanse zanger Koos du Plessis. Deed theater o.a. 'Van reurom tot kaviaar' en organiseert tuinconcerten in zijn huidige woonplaats Veerveen.

## Collecte voor Wereldhuis

De 'collecte' is voor het *Wereldhuis* -ademplek voor migranten zonder papieren [www.wereldhuis.org](http://www.wereldhuis.org)- en de onkosten van de dienst. Want migranten helpen migranten.

## Grunnegs laid

Natuurlijk zingen we met elkaar na de dienst het Gronings volkslied. Dat doen we dit jaar anders. Onder aanvoering van Klaas Spekken in de Oude Lutherse Kerk gaan we dit onverminderd maar nu vanuit de huiskamers met elkaar zingen. We zetten de ramen wagenwijd open en dan is het te horen in heel Amsterdam, Randstad, Groningen zelf en ver over de landsgrenzen. Luister: 'Doar soest 't aan diek en wad'.

## Op een rijtje:

**Datum:** zondag 25 oktober 2020

**Aanvangstijd:** 10.30 uur (via internet), van 8.00-10.00 uur radio-uitzending RTV-Noord 'Noordmannen' vanuit de Oude Lutherse Kerk

**Plaats:** De dienst is in de Oude Lutherse Kerk in Amsterdam en te volgen via internet, zie link op [www.luthersamsterdam.nl](http://www.luthersamsterdam.nl) en de website van RTV-

Informatie: Noord.  
Lutherse Diaconie Amsterdam: [info@diaconie.com](mailto:info@diaconie.com) 020 4044708 of 06  
51340442